

# ISABELLA



**Kunstenaar:** Zalea Dold  
**Productcode:** ZADP-isabella  
**Beschikbaarheid:** 1  
**Afmetingen:** 2.00cm x 50.00cm x 70.00cm

**Prijs: €1.495,00**

## Korte omschrijving

## Omschrijving

Schilderij uit de serie "I AM"

Deze serie vertelt de verhalen van een handjevol vrouwen, die indirect vrouwen over de hele wereld vertegenwoordigen. Ik probeer het verhaal, de persoonlijkheden en het karakter van deze dames over te brengen, terwijl ik ook probeer de kijker te inspireren om hun ware authentieke zelf te zoeken wanneer ze in hun ogen kijken. Wat zie je in hen? Kun jij hun verhaal raden? Wat is je eerste indruk? Schijn bedriegt... En als je goed kijkt, wat zie je dan in jezelf? Wat is jouw verhaal? Wat laat je de wereld zien?

En is het echt?

**ISABELLA**

Dit schilderij maakt deel uit van een serie vrouwen uit Zuid-Afrika. ISABELLA betekent 'toegewijd aan God'. En oh mijn ... ISABELLA is zo toegewijd aan haar imago als maar mogelijk is. Ze is modeontwerper, redacteur en kunstverzamelaar. Ze is een trendsetter, een kattenliefhebber en bi – omdat het trendy is. Het brengt haar wel in de war... de aantrekkingskracht voor beide geslachten doet haar twifelen aan wie ze is. ISABELLA vertegenwoordigt alle vrouwen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Sommigen geven misschien toe aan hun gevoelens, terwijl anderen er misschien tegen vechten omdat ze het verwarrend en overweldigend vinden.

Ze is helemaal gek van ansjovis en bezit meer dan 16 flessen dure geïmporteerde ambachtelijke gins. Ze heeft echter nog nooit gedronken. Het is voor de show. Ze werkt 50 uur per week. In het weekend probeert ze datingsites uit omdat ze meer op het algoritme vertrouwt dan op haar eigen oordeel. Ze hangt rond in kunstgalerijen, chique nachtclubs en ze houdt er gewoon van om naar de film te gaan waar ze kan verdwalen in een andere realiteit. ISABELLA heeft een verrassende gewoonte: ze maakt altijd een broodje voor de man op de hoek van de straat die bedelt om eten. 7 dagen per week. Ook op een vrije dag zorgt ze ervoor dat hij zijn boterham krijgt. Hij kent haar naam en bij elke boterham krijgt ISABELLA een dankbare glimlach en een zegen. Het zijn die zegeningen die haar elke dag bij hem terugbrengen. Het voelt als het enige echte in haar leven. Ze zal hem broodjes blijven brengen totdat ze erachter komt waarom ze zijn woorden zo nodig heeft.

*“Oh ISABELLA, you crave words of life because deep inside you know that is all that can sustain your soul. I hope you figure it out before it is too late.”*

## **Specificaties**

Schilderij olie op canvas.  
Afmetingen: 50 x 70 cm