

LUNA



Kunstenaar: Zalea Dold
Productcode: ZADP-luna
Beschikbaarheid: 1
Afmetingen: 2.00cm x 50.00cm x 70.00cm

Prijs: €1.495,00

Korte omschrijving

Omschrijving

Schilderij uit de serie "I AM"

Deze serie vertelt de verhalen van een handjevol vrouwen, die indirect vrouwen over de hele wereld vertegenwoordigen. Ik probeer het verhaal, de persoonlijkheden en het karakter van deze dames over te brengen, terwijl ik ook probeer de kijker te inspireren om hun ware authentieke zelf te zoeken wanneer ze in hun ogen kijken. Wat zie je in hen? Kun jij hun verhaal raden? Wat is je eerste indruk? Schijn bedriegt... En als je goed kijkt, wat zie je dan in jezelf? Wat is jouw verhaal? Wat laat je de wereld zien?

En is het echt?

LUNA

Dit schilderij maakt deel uit van een serie vrouwen uit Zuid-Afrika. Deze jonge vrouw heet LUNA. LUNA betekent 'maan'. Ze werd geïnspireerd door hoop. Het licht dat ze vasthoudt symboliseert de hoop die we moeten vasthouden in moeilijke tijden. LUNA staat voor vrouwen die op straat leven, alleenstaande moeders, vrouwen in gewelddadige relaties en vrouwen die geen uitkomst zien... LUNA wil je laten weten dat vasthouden aan hoop een keuze is. Ze lacht zelden, maar als ze lacht, is dat het mooiste gezicht ter wereld. Mensen kunnen hun ogen niet van haar afhouden als ze dat doet! Ze ging naar een privéschool, maar toen haar vader wegging, liep ze weg van huis en ging bij haar vriend wonen. Ze werd zwanger, hij verliet haar, ze onderging een abortus en toen probeerde ze zelfmoord te plegen. Ze werd gevonden door een missionaris in een steegje. Hij bracht haar naar een ziekenhuis en vervolgens naar een vrouwenopvangcentrum. Maar LUNA kon niet stoppen met huilen. Ze hielden contact en na een tijdje begon LUNA's hart te genezen. Zes jaar later vroeg hij haar ten huwelijk. Nu zwerven ze samen door de straten en delen ze de hoop die in hen leeft. Dankzij LUNA en haar man zijn veel jonge vrouwen op deze manier gered. Ze heeft niet veel redenen om te glimlachen, maar als ze aan haar geaborteerde baby denkt, kan ze nu niet anders dan glimlachen. Haar bron van pijn heeft ervoor gezorgd dat ze de aardigste man ooit heeft ontmoet, iemand die boven alles van haar houdt. Maar wat nog belangrijker is, haar pijn heeft ervoor gezorgd dat ze zich aan hoop vastklampt.

“Oh LUNA, you bring hope to others in dark places. What a gift you have...”

Specificaties

Schilderij olie op canvas.

Afmetingen: 50 x 70 cm