

# NOMUULA



**Kunstenaar:** Zalea Dold  
**Productcode:** ZADP-nomuula  
**Beschikbaarheid:** 1  
**Afmetingen:** 2.00cm x 50.00cm x 70.00cm

**Prijs: €1.495,00**

## Omschrijving

Schilderij uit de serie "I AM"

Deze serie vertelt de verhalen van een handjevol vrouwen, die indirect vrouwen over de hele wereld vertegenwoordigen. Ik probeer het verhaal, de persoonlijkheden en het karakter van deze dames over te brengen, terwijl ik ook probeer de kijker te inspireren om hun ware authentieke zelf te zoeken wanneer ze in hun ogen kijken. Wat zie je in hen? Kun jij hun verhaal raden? Wat is je eerste indruk? Schijn bedriegt... En als je goed kijkt, wat zie je dan in jezelf? Wat is jouw verhaal? Wat laat je de wereld zien?

En is het echt?

## NOMUULA

Dit schilderij maakt deel uit van een serie vrouwen uit Zuid-Afrika. Deze Afrikaanse schoonheid heet NOMUULA, wat 'regen' betekent in het Xhosa. Regen brengt leven, groei, voeding, frisheid en spoelt het vuil van onze ziel weg. NOMUULA vertegenwoordigt alle vrouwen die een verschil maken in het leven van de mensen om hen heen, voor alle moeders, grootmoeders, zussen en dochters. Die vrouwen die voor anderen zorgen, die zichzelf geven zodat anderen kunnen groeien.

NOMUULA heeft levensvreugde en een hart van goud. Ze werkt hard en is erg gul met haar tijd, geld en liefde. Ze kan gewoon niet stil zitten en haar hoofd is altijd druk. Haar lievelingskleur is geel, en oh jongens, wat kan ze koken. Haar huis ruikt altijd naar stoofschotels, gebrad en kaneelkoekjes. Haar voorraadkast is nooit uitverkocht en hoe ze haar schort brandschoon houdt, is een raadsel. NOMUULA gaat nooit ergens heen zonder haar lippenstift en valse wimpers. Ze vindt dat een dame in overvloed make-up en specerijen moet kunnen gebruiken. Ze vindt het heerlijk om buiten te zitten met citroenthee als het regent. In de zomer zwemt ze meer dan haar eigen kinderen en in de winter gaat haar open haard nooit uit. Haar bff is een accountant die nooit make-up draagt, dus NOMUULA maakte er haar persoonlijke doel van om dat op te lossen... zonder enig succes. Ze groeide op met een alcoholische vader, dus beloofde ze nooit wijn te drinken. Ze kookt er alleen mee. En slechts 3 druppels Wodka op haar oesters, met 2 druppels Tabasco. Ze zingt het hardst in het kerkkoor en ze schenkt altijd de koffie na de dienst, zodat ze nieuwe mensen kan leren kennen. NOMUULA praat veel, maar luistert nog beter. Ze heeft een hekel aan oneerlijke mensen en dat is ook de enige keer dat je haar zult horen vloeken. Het nieuws kijken is niet goed voor haar bloeddruk.

*"Oh NOMUULA, you make a house feels like a home and a glass of water like Chai Tea. I want your zest grated all over me!"*

## **Specificaties**

Schilderij olie op canvas.

Afmetingen: 50 x 70 cm